

T.C.
EDİRNE
1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
TALİMAT NO: 2009/47

DURUŞMA TUTANAĞI

DURUŞMA TARİHİ : 18.06.2009
CELSE NO : 1.
MAHKEME HEYETİ:
BAŞKAN : TURGUT EMİROĞLU 31537
ÜYE : İSMAİL SALTİK 27555
ÜYE : RAMAZAN SEÇKİN 33269
C. SAVCISI : CENGİZ ÖZÜLKÜ 37384
KATİP : HÜLYA SEZEN 99972

Her ne kadar duruşma günü 19.06.2009 tarihinde ise de tanık bugün Mahkememize gelip, 19.06.2009 tarihinde Başbakan'ın Kapıkule'de açılış yapacağını, bu sebeple güvenlik tedbirlerinin alınması maksadıyla yoğunluk yaşayacağını, mümkünse bugün tarihi itibarıyla beyanda bulunmak istediğini belirtmekle, katılanlar vekilinin mahkememize gönderdiği 15.06.2009 tarihli faks yazısında duruşma günü hazır bulunamayacağını belirtmiş olması da göz önüne alınıp talebi uygun görülmele Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesine mahsus salonda celse açıldı.

Tanık Hanefi AVCI geldi. Açık yargılamaya başlandı.

TANIK HANEFİ AVCI, İbrahim ve Emine oğlu, 1956 Kahramanmaraş-Pazarcık doğumlu, EDİRNE İl Emniyet Müdürü olarak görev yapar. Son kararnameyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne atanmış olup, sanıkların bir kısmını tanır, engel hali yok, 5271 Sayılı CMK'nın 55-56 maddeleri gereğince usulen yemini yaptırıldı. Tanığa CMK'nın 53. maddesi gereğince görevinin önemi anlatıldı. CMK'nın 59. maddesi gereğince olayla ilgili gerekli bilgiler verildi. Sanıkların kimliği açıklandı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.04.2009 tarihli 2009/439 tarihli talimatı ve ekindeki 1999/542- 1999/1025 nolu iddianameler okunmak suretiyle sayılı iddianamesi okundu.

TANIKTAN BİLGİSİ SORULDU:

Ben 1984 yılı sonu ile 1992 yılı Mart ayı arasında Diyarbakır İl İstihbarat Şube Müdürü, 1992 Nisan ayı ile 1996 yılı Mart ayı arasında İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptım. 1996 Mart ayından sonra Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Yardımcısı olarak 1997 yılının 7. ayına kadar görev yaptım. 2002 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başka dairelerde çalıştım. 2003 yılı Haziran ayında Kaçakçılık Daire Başkanı olarak atandım, 2005 Haziran ayından sonra Edirne İl Emniyet Müdürü olarak atanarak Edirne'ye geldim.

Ben Diyarbakır'dan ayrılmazdan evvel İbrahim BABAT isimli şahsı şahsen tanıdım. Bu şahıs PKK itirafçısıydı ve JITEM adıyla anılan Jandarma İstihbarat Teşkilatında Binbaşı olan Cem ERSEVER ve itirafçı olduklarını bildiğim Adil TIMURTAŞ, Recep TIRIL ve yine itirafçı olan 5-10 kişilik bir ekiple birlikte hareket etmekteydiler. Bu şahıslar önce Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanlığı bünyesinde askerliklerini yaptıktan sonra bu kişileri Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli kadrolarda göreve başlatmışlardı. Bununla ilgili itirafçılarla ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde itirafçı konumunda bulunup şartları tutanlar bu tarz kadrolara yerleştirilmekteydi. İbrahim BABAT'ın Kurdoğlu Lojmanlarına diğer itirafçıların yanına gidip geldiğini biliyordum.

Bunu bilmemin sebebi de o tarihlerde OHAL Valisi tarafından itirafçılar ile cezaevinde görüşüp onların ailevi sorunlarının öğrenilmesi ve ilgili birimlere aktarılması hususunda verilmiş görevdir. Bu görev sebebiyle ailevi, hukuksal ve diğer sorunlarını cezaevinde öğreniyor ve ilgili birimlere aktarıyordum. O yıllarda cezaevinde 40 kişilik oluşturulmuş itirafçılar koğuşu vardı. Bu sebeple de İbrahim BABAT ve diğer itirafçılar zaman zaman yanıma uğrar ve söz konusu sorunlarla ilgili bana bilgi verirlerdi. İbrahim BABAT da uğrayanlar içerisinde yanıma en az uğrayandır. İbrahim BABAT ben İstanbul'a geldikten sonra öğrendiğim kadarıyla, (ben İstanbul'a gelmeden evvel de olabilir) bölgeyi terk ederek Batıya gelmiş, evlenmiş. Fotoğraflarında çıkınca kendilerinin hedef gösterildiği hususunu beni arayarak beni söylemişti. Ben kendisine yer değiştirmesini tavsiye ettim. O zamanlar Ayvalık'da Zahir ÖZER isimli kişinin yanında takılmaktaymış. Daha sonra bu şahıs oradan ayrılarak İstanbul'a geldi, tahminen Sarıyer'e yerleşti. Ben JİTEM ile irtibatını kestiğini düşünüyordum. Daha sonra bu kişi İstanbul'da bulunduğu dönemde çek senet tahsilatı işine girmiş ve bir suç grubu içerisinde hareket etmişler ve Kadıköyde kendi aralarında para anlaşmazlığı dolayısıyla çıkan bir çatışmada iki kişi silahla yaralandığından İbrahim BABAT da firar etmiş.

O tarihte Yalova Alay Komutanı olan eski JİTEM'ci Arif DOĞAN ile irtibata geçmiş, ya da daha evvelden olan irtibatını devam ettirmiş, evini Bursa'ya götürmüştü. O tarihlerde Sinan YAŞAR isimli JİTEM Ege sorumlusu İzmir- Aydın Bölgesinin de sorumluluğunu üstlendiği ve yerine getirdiği sırada bir kısım subay ve astsubaylar ile tahsilat işlerine girişmişler. Kadıköy'deki çıkan çatışma da bu tahsilat işinin devamı niteliğinde yani Bodrum'daki tahsilat işinin devamı niteliğinde bir durum olduğunu öğrendim. Arif DOĞAN'la irtibatını devam ettiren İbrahim BABAT evini Bursa'ya taşıdığından ve İstanbul Emniyeti tespit ettiği bu eve baskın yaptığından ve bulunması yönünde yoğun çalıştığından Arif DOĞAN ben Ankara'da görev yaptığım sırada beni telefonla arayarak bu şahsa hoşgörülü davranılması hususunda benden yardım istedi. Ben kendisine bu tür işlerin peşinde olmamasını, ancak kendisinin orada şu anda kim olduğunu tam hatırlayamamakla birlikte Kadıköy Emniyetinde tahminen müdür seviyesinde olan bir şahıs ile irtibata girmesini söyledim. Daha sonra Arif DOĞAN bu kişiyle irtibata geçtikten sonra olayda kullanılan Kaleşnikof marka tüfekle birlikte İbrahim BABAT'ı emniyete teslim etmiş. Daha sonra bu şahıs Kadıköy'de yargılanarak ceza aldı. Karşı taraftan birisi yani sanıktan davacı olanlardan birisi Süleyman ÜLGER'di. Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan bir komisyona ve Susurluk Komisyonuna ifade ve irtibatlı olduğu şahıslara ilişkin telefon numaralarını da vermiştim. Mahkeme istediğinde ilgili komisyonlardan bilgi alabilir. Duyduğum kadarıyla Jandarma Komisyonu yaptığı soruşturmayı ilgililer hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde sonuçlandırdığını duydum. Ancak sözkonusu soruşturma sonucuna ilişkin başka teferruatlı bir bilgim yoktur.

İbrahim BABAT daha sonra Kırklareli Cezaevine nakil olduktan sonra cezaevindeki arkadaşlarına dikte ettirmek suretiyle bu arkadaşlarının el yazısıyla İtirafname hazırlamış ve Silopi'den itibaren karıştığı tüm olayları, infazları, söz konusu vakaları işlediğini anlatmış. Bunu baha Susurluk Komisyonuna ifade verdikten sonra postayla gönderdi. Ben de bunun Başbakanlık Teftiş Kuruluna ve adli

işleme girilmesi hususunda aracılık ettim. Daha sonra bu şahıs Diyarbakır'a sevk edildi ve burada bu eylemlerden yargılandı. Tam tarihini hatırlayamamakla birlikte 1999-2000 yılları gibi bu şahsın esasen İbrahim BABAT olmayıp Suriye asıllı başka biri olduğu anlaşıldı. Bir müddet sonra da Suriye Yetkililerine teslim edildi.

Ben Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü iken Ofiste bir patlama meydana geldi. Bu patlama PKK sempatizanlarının avukatlığını yapan Mustafa ÖZER isimli avukatın arabasının altına bomba konulmak suretiyle gerçekleştirilmiş. Olayın hemen akabinde şüpheli araç plakası olarak bildirilen bir araç Kurdoğlu Lojmanları yakınlarında polis tarafından durdurulmuş. Ben de o sıralarda polis telsizini dinlemekteyken durduran ekipteki polis yaptığı anonsta, araç içerisindeki kişilerin Jandarma Asayiş Komutanlığında görevli olduğunu ve görev belgelerini gösterdiklerinden bıraktığını anons ettiğini duyduğumu hatırlıyorum. Buna ilişkin zannediyorum, bu polis memuru böyle bir eylemi jandarma görevlilerinin işleyemeyeceğini düşündüğünden bu şekilde bırakmış olmalı. Diyarbakır'da Yeni Ülke Gazetesinin yakılması olayını olay olarak hatırlıyorum, ancak kim tarafından ne şekilde işlendiğini biz de bu şahsın itirafnamesinden sonra öğrendik.

Adil TİMURTAŞ isimli şahıs da; itirafçılar içerisinde yer alan ve itirafçı konumu dolayısıyla Diyarbakır Asayiş Kalordu Komutanlığında askerlik yapan ve Kurdoğlu Lojmanlarından ailesiyle kendisine yer verilen bir kişidir. Bu şahıs da diğer itirafçılar gibi benimle zaman zaman itirafçıların sorunlarıyla ilgili görüşürdü. Fakat daha sonra duyduğum kadarıyla birçok gasp ve adam öldürme işlerine karışmış. Bu şahsın iddianamede anlatılan eylemleriyle ilgili bilgiyi İbrahim BABAT'ın itirafnamesine dayalı olarak bilmekteyim. Şu anda da bildiğim kadarıyla adam öldürmekten tutuklu olup İstanbul'da cezaevindedir. Bu şahıs itirafçılarla evinde çektiği fotoğrafı JITEM'e vermiş, JITEM de bunu basına vermiştir. İbrahim BABAT da bu sebeple Ayvalık'ta korku ve paniğe kapılarak İstanbul'a geçmiştir. Adil TİMURTAŞ'ın eylemlerine ilişkin başkaca bir bilgim yoktur.

Mehmet Zahit KARADENİZ'i; Diyarbakır- Silvan'lı olarak bilmekteyim. Diyarbakır'da milliyetçi bir çizgide olduğundan PKK'nın hedefi konumunda olduğu için Emniyete ve Jandarmaya da zaman zaman geldiğinden tanırım. Şahsi, uzun boylu bir görüşmemiz ya da yakınlığımız yoktur. Bu şahıs da siyasi muhalifi olan Mehdi KAYDU isimli şahsın öldürülmesine ilişkin plan yapıp bunu eyleme döktüğünü daha sonradan itiraflardan öğrendim.

Lokman GÜNDÜZ isimli şahıs Silopili yanlış hatırlamıyorsam Zevkan aşiretinin ileri gelenlerinden birisinin oğludur. Babası JITEM ve jandarmayla irtibatlıdır. Ben de babasını şahsen tanıdım. Fakat bu şahsın karıştığı olaylara dair Diyarbakır'da görev yaptığım sürede herhangi bir bilgim olmadı. Söz konusu eylemlerini İbrahim BABAT'ın itirafnamesine bağlı olarak daha sonradan öğrendim.

İddianamelerde sanık olarak ismi geçen Recep TIRIL, Ali OZANŞOY, Hüseyin TILKI, Hayrettin TOKA ve Fethi ÇETİN itirafçılardandır. Bu şahısları itirafçılarla kurmam gereken OHAL Valiliğinin verdiği görev sebebiyle tanımaktayım. Karıştıkları eylemlere dair bilgim İbrahim BABAT'ın itirafnamesinden sonra olmuştur. Abdulkadir AYGAN isimli şahıs da itirafçılardan olup halen İsviçre'de bulunmaktadır. Genel olarak Cem ERSEVER ile birlikte hareket eden bir şahıs olduğunu duymaktaydım.

Yanılmıyorsam bu şahıs ile yanında birkaç kişi daha varken Cem ERSEVER yanıma gelerek bana HADEP binasında açlık grevi yapılmaktayken HADEP'in önündeki polisleri çekmemi, bir şeyler düşündüklerini söyledi. "Polislere bir şey olmasın, onun için çekin" dedi. Ben de yaptıkları şeyin ve izledikleri yöntemin yanlış olduğunu ve yapacağı şeylerin ortaya çıkaracağı sorunları yaklaşık bir saat kendisine anlattım. Cem ERSEVER bana "bogağına kadar bu işe battığını, yardım edeceksen söyle, etmeyeceksen karışma, benim bu saatten sonra geri duracak halim yok" dedi. Ben söz konusu HADEP binasına o tarihlerde bu suretle bir şey yapılmasına engel oldum. Faysal ŞANLI isimli kişiyi ise hatırlayamıyorum dedi.

Tanığa katılanlar vekili Av. Tahir ELÇİ'nin 2 sayfadan ibaret faks ile gönderdiği ve sorulmasını istediği soruları içerir Mahkememize hitaplı dilekçe ve bu dilekçe ekinde İdil Cumhuriyet Başsavcılığının 08.01.1999 tarihli 1999/274 hazırlık-1999/1 Görevsizlik Kararı nolu kararı ile Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına hazırlanan fezleke okunmak suretiyle soruldu:

Ben Diyarbakır'da olduğum dönemde PKK eylemlerine karşı JİTEM'in kurulduğunu duymakla birlikte, örgüt kurucusu ve üyeleri olan Arif DOĞAN, Cem ERSEVER, Aytekin ÖZER isimli şahıslar ve kod isimleriyle tanıştığımı öğrendiğim bir kısım kişilerle görev nedeniyle karşılaşıyordum. Bu JİTEM örgütü kurulduktan sonra PKK karşıtı bir kısım eylemler meydana gelmeye başladı. Ancak PKK karşıtı başka bir örgüt bulunmadığından bu eylemlerin JİTEM tarafından yapıldığını değerlendirmekteydik. Çünkü biz bu kişilerle Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanlığı içerisinde ve Diyarbakır Alay Komutanlığı içerisinde verilmiş ve tahsis edilmiş yerlerine gittiğimizde, bu tarz PKK ya karşı eylemleri savunduklarından bu kanaate varmıştık. Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanlığı içerisinde ve Diyarbakır Alay Komutanlığı içerisinde tahsis edilen yerlerde JİTEM levhaları bulunmaktaydı. Hatta bu şahıslar ilde yapılan muhtelif asayiş değerlendirmelerine JİTEM Komutanlığı görevlileri sıfatıyla katılmaktaydılar.

Veli KÜÇÜK isimli şahsın Jandarma Genel Komutanlığında Karargahta olduğunu ve JİTEM'in ona bağlı olarak bölge ve Diyarbakır'da teşkilatlandırıldığını duymaktaydım. Korgeneral Hikmet KÖKSAL Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı iken tüm birlikler ona bağlı olduğu gibi JİTEM de ona bağlıydı. Yani o tarihte tüm birliklerin hareket komutanı Hikmet KÖKSAL idi. JİTEM'in de daha evvel belirttiğim gibi söz konusu Kolordu Komutanlığı içerisinde karargahı bulunmaktaydı. Arif DOĞAN, Cem ERSEVER'in komutanı olmasına rağmen Cem JİTEM'de daha aktifti. Arif ise daha geri bir konumdaydı. Hatırladığım kadarıyla Arif Diyarbakır'da çalışmadı. Silopi Bölgesinde çalıştığını hatırlıyorum.

Sinan YAŞAR ve Ali YILDIZ isimli kişiler Ege Bölgesinde ve İstanbul'da bir kısım çek senet, mafya bağlantıları olup aynı zamanda JİTEM'de görevliyken Susurluk Komisyonuna ve Jandarmaya Ege Bölgesi faaliyetleri çerçevesinde örgütün bir kısım faaliyetlerini anlattıktan sonra bu kişilerin Diyarbakır'a alındığını ya da tayin edildiğini duydum. Bu şahısları ismen tanırım, ancak şahsen tanımam.

Şaban BAYRAM isimli kişiyi itiraflardan tanırım. Ben Kaçakçılık Daire Başkanı iken, Levent ERSÖZ isimli kişiyi Tuğgeneral rütbesiyle Jandarma İstihbarat Daire Başkanıyken tanıdım. Bu kişi hakkında fazlaca bir bilgim yoktur. Aytekin ÖZEL isimli kişiyi ise, Cem ERSEVER'in yanında başka bir kod ismiyle tanıdım. İsminin Aytekin olduğunu daha sonra çeşitli vesilelerle öğrendim.

T.C.
EDİRNE
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
TALİMAT NO: 2009/47

DURUŞMA TUTANAĞI

sa: 5

Bölgede JITEM adına yasadışı olarak öldürme, kaçırma gibi bir kısım faaliyetlerin, bu işleri yapan kişilerin üstlerinin denetimi ve bilgisi dahilinde olmadan işlenmesi söz konusu olamaz. Ancak doğrudan üstlerin bilgi ve talimatı bulunduğu dair de somut bir bilginim yoktur. Ancak bu kişiler eylemleri sonrası korunup kollandığına göre eylemlerden üstlerinin bilgisi olduğunu sonucunu çıkarmak mümkündür. Bölgede bir çok güvenlik görevlisi tarafından söz konusu davranış tarzları, kabul gören bir davranış tarzıydı.

Örgütün somut olarak Diyarbakır'da görev yaptığım sırada işlediği olaylarla ilgili bir bilginim yoktur. Ancak bir kısım öldürme ve kundaklama eylemleri ile ilgili sözkonusu örgüt ortaya çıktıktan sonra fark edilir bir artış olmuştur ve İbrahim BABAT'ın ifadeleri de bunları doğrulamaktadır. Cem ERSEVER ve ona bağlı jandarma istihbarat görevlilerinin Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Silopi'de o tarihlerde karıştırdıkları eylemlerden daha sonraları İbrahim BABAT'ın itirafnamesiyle bilginimiz olmuştur. Ancak Diyarbakır'da görevli olduğum sürede anormal olarak gördüğüm ve Cem ERSEVER ve ekibinin yapmış olabileceğini tahmin ettiğim Baro Başkanının arabasına bomba konulması, Yeni Ülke Gazetesinin yakılması ve Aydınlık ya da ona benzer bir derginin basılarak bir kişinin öldürülmesi ve HADEP İl Başkanı Vedat AYDIN'ın kaçırılıp öldürülmesi olaylarıdır. Vedat AYDIN'ın kaçırılmasıyla ilgili o zaman tahkikatı yapan ve Susurluk Kazasında ölen, o zaman için Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hüseyin KOCADAĞ'ın benim de bulunduğum bir ortamda emniyet görevlileriyle söz konusu vakanın ne sebeple ve ne şekilde olduğuna dair muhtelif ihtimalleri değerlendirdiklerinde; çeşitli sebepler yanında olay günü Ergani Bölge Trafik İstasyonu tarafından yol kontrolü yapan ekibin sözkonusu olay öncesi Ergani-Dicle arasında bir trafik kazası olup oraya gitmelerinden bahisle, bu ekibin yerlerinden ayrılmasının temin edilmesi ve silsile halinde bu anonsun sözkonusu ekibe kim tarafından yapıldığının sorulmasında önce Ergani Emniyeti, ona Ergani Jandarma Bölük Komutanlığı, ona Jandarma İl Bölge Komutanlığı, onlara da Asayiş Kolordu Komutanlığı Karargahı tarafından kaza ihbarı yapıldığı ve bu sebeple sözkonusu ekibin yol kontrolünden uzaklaştırıldığı, şahsı Diyarbakır'da kaçırılanların bu suretle Maden'e sorunsuz geçiş yaptıkları ve Vedat AYDIN'ın cesedinin de Maden yakınlarında bulunduğu, Diyarbakır Asayiş Kolordusu Komutanlığından daha öteye araştırmayı götürmediklerini ve orada kaldıklarını değerlendiriyorlardı. Bu da bana olayla ilgili dikkat çekici bir vaka olarak gelmişti.

Ben Mahmut YILDIRIM isimli şahsı Elazığ- Tunceli hattında askeri operasyonel faaliyetlerle ilgili olarak örgüte silah temin eden bir şahsın aranması sırasında jandarma görevlilerine mahalli olarak bilgi veren ve onlarla birlikte hareket eden bir kişi olarak gördüm. Ancak o zaman bu şahsı tanımiyordum. Daha sonra da yaptığım değerlendirmelerde bu kişinin YEŞİL olarak bilinen Mahmut YILDIRIM olduğunu öğrendim. Ben İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak atandıktan sonra İstanbul ve civarında garip vakalar meydana geliyordu. Ben bu vakaların Susurluk Komisyonundaki ifadelerimde belirttiğim üzere, bu vakaların devlet içerisinde polis, jandarma, MIT gibi kurumlar içerisinde oluşmuş kanunsuz yapılaşmalar tarafından gerçekleştirildiğini düşünerek bilgi edinmeye başladım. Bu hususta yaptığımız teknik takiplerde bunlar hakkında bilgi topluyordum. Mafya gruplarıyla bu yapının bağlantılarını görmekteydik. Ancak bu suçları şahısların işlediğine dair somut bir veriye ulaşamamıştık.

Cem ERSEVER Diyarbakır'dan Merkeze, Ankara'ya alındıktan bir müddet sonra, Ankara'dan Ali OZANSOY, Mustafa DENİZ (itirafçı olup jandarma bünyesinde istihdam edilen) istifa edip söz konusu milleti uyarma, bilinçlendirme gibi bir kısım gayelerle yayınevi açıp kitap yazıyorlar, ancak bundan bekledikleri sonucu alamayınca Aydınlık Dergisinde Mahmut YILDIRIM ve bir kısım jandarma görevlilerinin kanunsuz faaliyetlerini anlatınca ve bu yayınlanınca, bu kişilere jandarma tarafından şikayet yapılarak dava açılması sağlanıyor ve bu sebeple Ali OZANSOY'u bir işe yerleştiriyor. Mustafa DENİZ'i işe yerleştirme aşamasında çalışıyor. Alparslan ERTUĞ'un yanında güvenlik şirketi kurmayı düşünerek yanında Neval BOZ'la birlikte İstanbul'a geliyordu, gelişinden benim haberim olmadı.

Bir gün Alparslan ERTUĞ isimli daha evvel tanımadığım bir şahıs yanıma gelerek özel görüşmek istedi. Görüşmede bana Cem'in İstanbul'a kendisinin yanında çalışmak için geldiğini, Cem'in Ankara'da mahkemesi olup kendisine bir minibüsle şoför verdiğini, Cem'in bölgede görevli olduğu dönemlerde topladığı fotoğraf, doküman, evraklar, patlayıcı maddeler ve silahları güvendiği Ali Balkan METE'nin şoförü Kemal Sadık UZUNER'in Keçiören'deki evine bıraktığı, Cem ERSEVER'in Ankara'ya duruşmaya gittiğinde o malzemeleri de teslim alacağı, bu sebeple minibüsü refakatine verdiğini, ancak Cem'in önce malzeme almaya gittiğini, kendisinin gönderdiği şoförü Cem'in Keçiören'e götürmediği, şoförle bir yerde randevulaştıkları, Cem'in malzeme almaya gittikten sonra buluşma yeri olan Kızılay'a ve buluşma saati olan 12:00 de buluşma yerine gelmediğini ve daha sonra duruşmaya da katılmadığını öğrendiğini, bu sebeple Cem'den endişelendiğini, Cem'in daha evvelden kendisine İstanbul'da "Hanefi'ye güvenebilirsin, başıma bir şey gelirse ona git" dediğini belirterek bana bilgi verdiğini söyledi.

Ben de Ankara'da İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Abdurrahman TOYGAR'ı aradım. Bu şahıs daha sonra vefat etmiştir. Kemal Sadık UZUNER'in telefon numarasını vererek olayı anlatıp ilgilenmesini istedim. Kemal Sadık'ı telefonla çağırıyorlar ve Cem'i sorduklarında bu şahıs Cem'in yanında iki kişiyle birlikte Lada marka bir arabayla geldiğini, kendisinden malzemeleri alıp saat 11:00 gibi ayrıldığını söylüyor. O sırada bir kısım jandarma istihbarat görevlileri Ankara Emniyetine gelerek "bizim istihbarat elemanımızı nasıl alırsınız, deşifre edersiniz" diyerek baskın bir tutumda bulunuyorlar. Bunun üzerine Emniyet görevlileri Kemal Sadık'ı bırakmak zorunda kalıyor. Bu kez de Emniyet görevlileri Cem ERSEVER'le birlikte hareket eden itirafçı Mustafa DENİZ'i çağırarak durumu anlatınca, Mustafa Deniz'de bunun üzerine Kemal Sadık ile görüşeceğini söyleyerek Emniyetin bilgisi dahilinde Kemal Sadık'ı telefonla arayarak "gel" demesi üzerine evine gidiyor, bir daha bu şahıstan haber alınamıyor. Cem'in kaybolduğunu öğrenen İstanbul'daki Neval BOZ da, Kemal Sadık'ı arayarak görüşmek istiyor. O da Ankara'ya geliyor, bu şahsın evine geliyor. Bir daha Neval'den de haber alınamıyor. 3-5 gün geçtikten sonra Ankara'nın çıkışında üçü de öldürülmüş olarak bırakılıyor ve bu kişiler jandarmanın bir kısım eylemlerini deşifre ettiği düşüncesiyle Ali OZANSOY da öldürülebileceğinden bu kişiyi korumaya alıyor.

Olaydan bir süre sonra bir kokteylde Alparslan ERTUĞ ile karşılaştığımda bana Cem'in öldürülmesi olayını çözdüğünü ifade ederek, olaydan sonra Cem'in bulunduğu üzerinde ne olduğunu Ankara'ya gelip jandarmadan sorduğunu, üzerinde kadife bir Pantolon bulunduğunu öğrendiğini, oysa ki Cem'in Ankara'ya

T.C.
EDİRNE
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
TALİMAT NO: 2009/47

DURUŞMA TUTANAĞI

sa: 7

duruşmaya girmek üzere gittiği için yanında duruşmada giymek üzere çantasında takım elbise götürdüğünü, kendisine bu takım elbiseyi Kemal Sadık'ın evinde giyeceğini, oradan avukatına, oradan da mahkemeye gideceğini söylediğini, oysa ki Kemal Sadık'ın evinden çıkmış olsaydı, takım elbisesiyle çıkmış olacağını, mahkemenin de saat 13:30 da olduğunu, saat 11:00 civarında Sadık UZUNER'in yanına gelen Cem ERSEVER'in başka yerde elbise giyme pozisyonunun olmadığını, dolayısıyla Cem'in Kemal'in evine girdiğini, bir daha evden çıkmadığını, Mustafa ve kızın da aynı şekilde bu şahsın evinde ya da buradan kaçırılarak öldürüldüğünü bana söyledi.

Bundan sonra yaptığım araştırmada öğrendiğim kadarıyla Mustafa DENİZ, Cem'in çalın bir yapısı olduğunu bildiği ve patlayıcıların da bulunduğu bir kısım malzemeleri Kemal Sadık UZUNER'in evine beraber koyduklarından Cem bu malzemeleri kullanabilir endişesi ile Ankara'da JITEM Karargahına giderek bu vakayı yani malzemelerin nereye konulduğunu anlatıyor. Bundan sonra tahminimce JITEM, Ali Balkan METE üzerinden, Kemal Sadık ile irtibata geçerek önce malzemeleri alıp daha sonra Cem, Mustafa ve Neval'i orada alarak öldürüyor.

O tarihte Cem gizlilik gereği 0522 kodlu araç telefonunu elde gittiği yere götürüyor. Cem öldükten sonra yaptığımız araştırmada Cem'in kullandığı telefonun Yeşil'e geçtiğini tespit ettik. Yeşil kod adlı Mahmut YILDIRIM da o sıralar JITEM ajanıydı. Daha sonra bu telefon Mahmut YILDIRIM tarafından kullanılmıştır. 0522 nolu araç telefonu aynı zamanda Kemal Sadık ta da bulunmaktaydı. Cem öldürüldükten sonra bu telefon ile yapılan görüşmeler Kemal Sadık'ın yine hem ev hem araba telefonu, ayrıca bu telefonların olay öncesi görüşmeleri de birlikte detaylandırıldığında, söz konusu vakanın çok açık bir şekilde ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Ancak ben Ankara DGM Savcılığına ve Jandarmanın kurduğu Tahkikat Komisyonuna hem Cem'in hem de Kemal Sadık UZUNER'in telefon numaralarını vermiş olmama rağmen bu hususta sonuç alıcı bir çalışma yapılamadı. Halen de söz konusu vaka bir faili meçhul olarak tutulmaktadır. Benim konuya ilişkin bilgim bundan ibarettir. Susurluk'tan sonra Jandarma Genel Komutanı Teoman KOMAN olmayan bir teşkilatı var diye benden şikayetçi oldu. Ben Cem ERSEVER'e Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından JITEM Grup Komutanı adıyla verilmiş takdirnameleri, jandarma resmi telefon rehberinde illerdeki JITEM birimleri ve karşılarında telefon numaraları ve buna benzer belgeleri verdim. Danıştay'dan bu sebeple yargılanmama kararı verildi. Bu konularda daha önce tafsiratlî ifade vermiştim, şu anda ana hatlarıyla size anlattım. Ancak unuttuğum bazı şeyler olması da mümkündür dedi.

İddia makamından soruldu; Tanığın beyanına bir diyeceğimiz yoktur, ikmal edilen evrak Mahkemesine iade edilsin dedi.

G.G. İstem gibi

İkmal edilen talimatın mahalli mahkemesine iadesine oybirliğiyle karar verildi.

18.06.2009

BAŞKAN 31537

UYE 27555

UYE 33269

KATİP 99972